

Ένα ταξίδι της Γ΄ τάξης στην ... Ιστορία!



Ένα ταξίδι στην ... Ιστορία πραγματοποίησε η Γ΄ Γυμνασίου τον Οκτώβριο: επισκέφτηκε το ρωσικό ιστιοφόρο «SHTANDART», πιστό αντίγραφο της πρώτης φρεγάτας του ρωσικού στόλου του Μεγάλου Πέτρου! Το ιστιοφόρο είχε καταπλεύσει στο Αιγαίο για λίγες ημέρες, στα πλαίσια απόδοσης Τιμής από τη Ρωσία στην Επέτειο της Ναυμαχίας του Τσεσμέ. Σε εκείνη τη ναυμαχία, το 1770, ο ρωσικός στόλος συνέτριψε τον οθωμανικό στα μικρασιατικά παράλια, απέναντι από την Χίο, και κυριάρχησε στο Αιγαίο τα επόμενα χρόνια έχοντας ως ναύσταθμο τον ασφαλή κόλπο της Νάουσας. Στο γραφικό λιμανάκι της Νάουσας «έδεσε» και τώρα το

ρωσικό ιστιοφόρο κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Πάρο, αναβιώνοντας την Ιστορία. Η σύγχρονη αυτή ειρηνική αποστολή του ρωσικού ιστιοφόρου στο Αιγαίο, που είχε την ονομασία «Φλόγα του Τσεσμέ», ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός με μεγάλη σημασία και προβλήθηκε από τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Η φρεγάτα κατέπλευσε και σε άλλα λιμάνια του Αιγαίου και εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες που ξεναγήθηκαν σ' αυτήν, ανάμεσα στους οποίους και μαθητές πολλών σχολείων. Από το δικό μας, είχε την ευκαιρία να το επισκεφτεί η Γ΄ τάξη, με την συνοδεία της φιλόλογου κυρίας Μπέτης Μπιζιά, η οποία και πρότεινε αυτή την επίσκεψη αφού η δράση της φρεγάτας σχετίζεται με μάθημα που περιλαμβάνεται στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που έφερε τα παιδιά πιο κοντά στην Ιστορία αλλά και τους χάρισε την βιωματική γνώση τού πώς ήταν ένα πολεμικό πλοίο πριν από 250 χρόνια, πριν από την τεχνολογική πρόοδο που έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα και σε αυτόν τον τομέα.

Όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να το επισκεφτείτε, αξίζει να το γνωρίσετε έστω και μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύουμε εδώ!

Πατήστε το σύνδεσμο που βρίσκεται κάτω από τη σελίδα αυτή για να εισέλθετε στις φωτογραφίες.

